



### *10 år med Gadens Børn*

I dag, den 28. november 2022, er det lige præcis 10 år siden, at jeg tog på mit livs vildeste, mest krævende og mest berigende rejse. Det var dagen, hvor jeg trykkede på knappen og oprettede Gadens Børn som forening. Dengang havde jeg ingen idé om, hvad der ventede mig. Jeg havde ingen idé om, hvad det krævede at drive en NGO, og hvor omstændigt det skulle vise sig at blive – særligt i Indien, hvor vi dagligt kæmper mod bureaukrati, korrupsion og for tilladelsen til at gøre en forskel for de glemte børn. Det eneste, jeg vidste, var, at der ganske enkelt ikke var andre veje for mig at gå efter at kigget gadebørnene i øjnene og lært deres historier at kende.



Måske er det meget godt, at jeg ikke dengang vidste, hvor mange bump vi ville møde, og hvor mange knubs vi ville få. For så er jeg bange for, at jeg ikke havde turdet kaste mig ud i det. Det er i hvert fald den tanke, jeg får, når det hele en gang imellem synes lidt sort. Men jeg er også fuldt ud klar over, at det ikke kunne være anderledes, og at der ikke er noget mig uden Gadens Børn. Jeg er sådan indrettet, at når man har sagt A, må man også sige B, og børnene og alle jer, der støtter deres fremtid, kan stole trygt på, at intet stormvejr kan få mig til at vende om.



Normalt bruger jeg min stiftelsesberetning på at dykke ned i alt det, vi har opnået på gaden i Kolkata takket være alle der, der støtter børnene og tager et lille stykke af Gadens Børn ind i jeres hjerter – og til at skildre det har vi lavet tidslinjen nedenfor. Men i år føler jeg en trang til at tage

jer med om bag kulisserne og skildre de mange tanker, udfordringer, bekymringer, overvejelser, beslutninger, tiltag m.m., som også er en del af hverdagen i Gadens Børn.



*Gadens Børn skal fejre 20-års, 30-års og 100-års jubilæum*

Jeg tror på, at min "der er ikke noget, vi ikke kan" mentalitet er grunden til, at vi på 10 år er kommet så langt, som vi er. At vi, selvom vi aldrig har været mere end to ansatte på kontoret i Danmark, har bidraget til at etablere 12 projekter, der hver dag sikrer 1000 gadebørn adgang til skolegang, sundhedsydelser, daglige måltider, tryk og omsorg. Jeg er en do'er, der aldrig ser forhindringer, men kun løsninger, og hvis man vil bedrive NGO arbejde i Indien, mener jeg også, at den tilgang er bydende nødvendig. Her når man ikke langt med tålmodighed.

Der er imidlertid også rigtig meget, jeg og vi har skulle lære, og jeg tror på, at det er ved at prøve sig frem, at man lærer bedst. Men når man prøver sig frem, hænder det også, at man træder ved siden af, og vi arbejder hver dag på at blive endnu bedre, dygtigere og skarpere for børnene.



Som jeg skrev i min stiftelsesberetning sidste år, er Gadens Børn kommet ud at køre på den store motorvej, og takket være de mange kompetente og dybt professionelle folk, der rådgiver, vejleder og sparrer med os på rejsen, kører vi mere og mere sikkert for hver dag, der går. Jeg er en udpræget praktiker, der får ting til at ske, og mine kompetencer ligger i det opsøgende arbejde på gaden i Kolkata. Det er her, sammen med børnene, at alt går op i en højere enhed. Men at drive en NGO er meget mere og andet end selve projekterne, og derfor kan jeg intet af dette alene.

Jeg drømmer om, at Gadens Børn skal fortsætte langt ud i fremtiden og langt efter, jeg ikke længere er her. Gadens Børn skal fejre 20-års, 30-års og 100-års jubilæum, og til at sikre det valgte jeg i starten af året at søge en personlig ekstern sparring på fast basis. Jeg føler et enormt ansvar overfor de børn, som vi takket være jeres støtte har kunne åbne muligheder for. Børn, som på deres korte liv har været udsat for så meget svigt, og som aldrig må føle sig svigtet os af. Vi skal altid være en tryghed og et fast holdepunkt for dem, og sammen med specialister og eksterne rådgivere i både Danmark og Kolkata har vi lagt en plan for vores 10. leveår og for fremtiden.



### *Et kæmpe skridt der sikrer flere muligheder i Kolkata*

I november 2022 udvidede Gadens Børn partnerskabet med den indiske organisation, Missionaries of the Word, der fremover vil varetage driften af projekterne i Kolkata i tæt samarbejde med os. Missionaries har eksisteret i 27 år, og arbejder ligesom Gadens Børn for at skabe muligheder for udsatte og hjemløse børn i Kolkata. De driver bl.a. en kostskole, hvor Gadens Børn siden 2018 har sponsoreret ophold og skolegang for i dag 55 af de hårdest ramte og mest udsatte børn med akut brug for at komme væk fra gadens barske og udnyttende realiteter.

Projekterne har indtil nu været drevet af den indisk registrerede NGO, Street Children DK, der blev stiftet i 2014. Samarbejdet har været tæt og stærkt, og sammen er vi nået langt på rejsen.

Grundet sin korte levealder har organisationen imidlertid været i løbende proces i forhold til registreringer, tilladelser og bevillinger, som er omstændige og langsommelige at få, og som har sat begrænsninger for vores formåen og udvikling.

Med sine mange år på bagen har Missionaries of the Word for længst gennemgået den proces, og med dem ved roret kan Gadens Børn yde støtte til en bredere vifte af projekter end før, mens de nuværende tiltag kan vokse sig større og stærkere end nogensinde.

Gadens Børn er uafhængig af politiske og religiøse interesser, og det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at Missionaries of the Word ikke er en religiøst funderet organisation og ikke forkynder nogen specifik religion. Navnet henviser til organisationens formål om at forkynde budskabet om værdien af uddannelse i direkte tråd med Gadens Børns overbevisning om uddannelse som det stærkeste redskab til et liv væk fra gaden og ud af fattigdom.

Læs mere om udviklingen her



### *Fra forening til fond*

Som et led i fremtidssikringen af Gadens Børn har vi i bestyrelsen besluttet, at Gadens Børn, efter 10 år som forening, skal udvikle sig til en uegennyttig fond. At fonden er uegennyttig betyder, at den eksisterer på et uselvsk grundlag og til fordel for andres frem for egen nytte. For mig handler ALT om børnene, og to kroner, der må bruges i administrationsomkostninger, er et måltid, vi ikke kan give et barn. Med stolthed kan jeg sige, at mit fokus og min prioritet altid har været – og altid vil være – at hjælpe børnene. Men det er fondens fornemmeste opgave at være vagthund i den forbindelse og repræsentere den gennemsigtighed og tilgængelighed, som vores fantastiske støttere – uden hvem intet af dette ville være muligt – har krav på.

Fondens formål vil være at sikre midlerne til og driften af de nuværende 12 samt kommende projekter i Kolkata, og den vil blive stiftet med fem bestyrelsesmedlemmer, hvis baggrund, erfaring og kompetencer supplerer hinanden og matcher Gadens Børns behov. Jeg vil naturligvis fortsætte mit aktive arbejde – både her i Danmark og som nært involveret i udviklingen af projekterne i Kolkata – som stifter og daglig leder, men stærkt flankeret af bestyrelsen i beslutninger omkring fondens drift og virke.

Min ambition er at blive gammel – rigtig gammel – og indtil det ikke kan lade sig gøre mere at arbejde for at forbedre forholdene for gadebørnene i Kolkata. Men da ingen kender fremtiden, giver det mig en enorm tryghed og ro i maven, at Gadens Børn kan leve videre og fungere, som den er tænkt – uafhængig af mig eller andre enkeltpersoner.



*Se vores 10 års jubilæumsfilm her*

Som I kan læse, kommer vores 10. leveår ikke til at gå stille for sig. At fremtidssikre Gadens Børn, og de mange projekter, vi støtter i Kolkata, er både krævende og hårdt. Men det giver mig ro at vide, at vi har så mange dygtige rådgivere ved vores side, og at alle nye skridt og omstruktureringer bliver gjort med børnenes bedste for øje – hele vejen.

Af hjertet tusind tak til alle, der har sendt stort som småt ned til børnene i Kolkata gennem tiden.

Hver en krone har gjort en forskel, og jeg er så stolt af, hvor mange muligheder vi sammen har skabt for børnene. Børn, der takket være jer kommer i skole hver dag, kommer til lægen, når de er syge, går mætte i seng, og altid har en varm favn at trøste sig i, når livet bliver svært.

Jeg glæder mig til at fortsætte rejsen sammen med jer og til mange kommende jubilæer i Gadens Børn.

Kærlighed & taknemmelighed,

Pia Lindell Qwist

Stifter & Generalsekretær

---

*Copyright © 2022 Gadens Børn, All rights reserved.*

Want to change how you receive these emails?  
You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).



