



Kæreste dig

I slutningen af april var vi så heldige at vores ambassadør, Karen Simonsen, kom på besøg i vores systue, *Karen India Sewing School (KISS)*, som hun selv har lagt navn til.

Karen delte generøst ud af sin 20 års erfaring og ekspertise inden for design, og ikke mindst sit hjerte, som er til stor inspiration. Der var stor begejstring blandt vores seje unge kvinder og piger på systuen, når hun underviste i forskellige sy-teknikker, og hjalp dem på vej til at producere en mini kollektion.

Det er virkelig hjertevarmende at se vores ambassadører vise sådan en dedikation og støtte til kvinderne og deres børn i Kolkata, og på den

måde være med til at sikre dem en bedre fremtid.

Karen har sat de fineste ord på sin oplevelse.



Mine ord - min oplevelse ❤️

"Min rejse til Kolkata, Indien, var mere end bare en tur; det var en dybt berigende oplevelse, der ændrede mit syn på verden og styrkede min tro på menneskelig styrke og modstandskraft.

Mit første møde med Kolkata var en overvældende blanding af farver, dufte og lyde. Byens pulserende energi var både fascinerende og foruroligende på samme tid. Jeg var primært rejst afsted for at undervise unge kvinder på den nye design skole KISS etableret af Gadens Børn naturligvis.

Min første dag på projektet var øjenåbnende. Jeg blev præsenteret for smilende unge kvinder, trods de havde oplevet ufattelig fattigdom, vold og afmagt. Deres historier om overlevelse og styrke rørte mig dybt. Jeg

indså, at jeg ikke kun var der for at undervise, men også for at lytte, lære og støtte.

På designskolen, hvor jeg underviste, mødte jeg en gruppe unge kvinder, der var sultne efter viden og muligheder. De kom fra vanskelige baggrunde, men deres drømme og ambitioner var urokkelige. Min rolle var ikke kun at undervise dem i design og forretningsudvikling, men også at styrke deres tro på sig selv og deres evne til at skabe en bedre fremtid.

Vi arbejdede sammen om at udvikle deres færdigheder inden for design og kreativitet, samtidig med at vi berørte emner som kvinders rettigheder, og økonomisk uafhængighed. Gennem vores arbejde sammen voksede ikke kun deres faglige kompetencer, men også deres selvtillid og selvrespekt. Det var en utrolig givende oplevelse at være en del af deres rejse mod uddannelse og selvstændighed.

Min tid i Kolkata var udfordrende, følelsesladet og givende på samme tid. Det var en påmindelse om den uendelige styrke og modstandskraft hos mennesker, der kæmper mod fattigdom og undertrykkelse. Jeg forlod byen med en dybere forståelse for kulturen og en fornyet tro på vores evne til at skabe positiv forandring gennem uddannelse, empowerment og støtte."

- Karen Simonsen



We can
make your
dreams come
true.

WITH A NEEDLE &
A SEWING MACHINE
AND LOVE.



En bæredygtig vej frem

Systemen er et initiativ, der fungerer både som et pusterum fra livet på gaden og et springbræt til vedvarende social og økonomisk udvikling. Kvinderne støttes i at realisere deres fremtidsdrømme, så de kan opnå selvstændighed, forbedrede livsvilkår og sikre en tryk, sund og lovende fremtid for deres børn.

Vi er dybt rørte og stolte over at se, hvordan kvinderne blomstrer i systemen. Deres engagement og talent vokser dag for dag, hvilket har resulteret i de smukkeste kreationer.

Vi er glade for, at vores hold vokser, og vi har nu udvidet til både morgen-, eftermiddag og aftenhold. Dette giver også mulighed for at inkludere endnu flere kvinder i systemen, da tidspunkterne tilpasses til både dem, der går i skole om dagen, og dem, der har huslige pligter om aftenen.



En fortælling om styrke og håb

Soniyas (red.) historie er en inspirerende fortælling om modstandskraft og målrettethed. Hun er født ind i en familie, hvor hårdt arbejde er en grundlæggende værdi, og hun har set, hvordan hendes forældre dedikerer sig til deres arbejde. Hendes far arbejder utrætteligt som kok, mens hendes mor bidrager til familiens indkomst ved at arbejde på en fabrik.

Mens Soniyas to søskende fortsætter deres uddannelse på vores Sealdah skole, står Soniya selv ved en skillevej. Hun ønsker at fortsætte sine studier eller søge beskæftigelse, men støder på begrænsninger fra sin far. Trods disse forhindringer har Soniya ikke

ladet sig slå ud. Hun har valgt at tage sykurser på vores skole og omfavner muligheden for at lære og udvikle sig.

Hendes beslutning om at deltage på skolen er mere end bare et karrierevalg; det er et skridt hen imod personlig og professionel vækst.

Gennem disse kurser lærer Soniya ikke kun praktiske færdigheder inden for syning, men hun styrker også sin selvtillid og udvider sine muligheder. Hendes rejse på skolen er et symbol på hendes stædige vilje til at forfølge sine drømme og overvinde de barrierer, hun står over for.

Soniyas historie er et eksempel på, hvordan uddannelse kan åbne døre for en bedre fremtid, selv når omstændighederne synes udfordrende. Vi er spændte på at være en del af Soniyas rejse og følge hendes vej.



Tusind tak fordi du læser med

Tusind tak fordi du læste med. Og tak for at give kvinderne og børnene en mulighed for en bedre fremtid. Din hjælp er fuldstændig uvurderlig. Husk, at du altid er velkommen til at række ud til os, hvis du har nogle spørgsmål, eller hvis der er noget, du ønsker at få mere at vide om.

Kærlighed & Taknemmelighed

Pia og Team Gadens Børn



Følg med i vores arbejde



Gadens Børn

c/o NTG Nordic Transport Group – Hammerholmen 47, 2650 Hvidovre
Denmark

Du modtager denne e-mail, fordi du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev.

[Frameld nyhedsbrev](#)

